



İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç'in açılışta yaptığı konuşma

TMMOB'nin Değerli Başkan ve Yöneticileri, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun Değerli Genel Başkan ve Yöneticileri, Değerli Oda Başkanları ve Yöneticileri, Değerli Konuklar, Değerli Meslektaşlarım ve Basınıımızın Değerli Mensupları,

Yeni binamızın açılışına hoş geldiniz. Böylesine önemli bir günde, yanımızda oldunuz. Davetimizi kabul etme inceliğini gösterdiniz. Hepinize teşekkür ederim.

Bir Kızılderili sözünde, "Biz yerliler geçmişin değil geleceğin bir parçasıyız. Geçmişe doğru bakılır ancak geleceğe doğru düşünülür.

Ayaklarımız tarihin içindedir ama başımız aydınlık yarınlara bakıyor." diyor.

Biz de, geçmişten güç alıyoruz ama geçmişte yapılanlarla yetinmiyoruz. 50 yıllık tarihimizin üzerine basarak yükseliyoruz ama aynı zamanda geleceğe de hazırlıyoruz kendimizi. Bu noktada, yeni binamızın geçmişe teşekkür, geleceğe borç olduğunu söylemek istiyorum.

Binamızın özellikleriyle ilgili sunumu izlediniz. Odamız, çağdaş ölçülerde, gelişmiş teknolojinin kullanıldığı bir binaya kavuştu. Bu bina çok yönlü, işlevsel, sağlıklı çalışma koşulları sundu bizlere. Ancak, yeni binamız sadece üyelerimize hizmet ünitelerinden oluşmuyor. Burası aynı zamanda bir kongre ve kültür merkezi olarak kullanılacak. Bu bina, yalnızca Odamızın değil, TMMOB'nin, bağlı Odaların, sendikaların, demokratik kuruluşların ihtiyacını karşılayacak, pek çok kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapacaktır.

Ayrıntıları arkadaşımız sizlere aktardı. Ben burada bu zorlu işin bir başka yönüne değineceğim. Çok



değil, üç beş yıl önce Odamız gerek ekonomik gerekse örgütsel açıdan bazı sıkıntılar yaşamaktaydı. Bu sıkıntılar Odamızı pek çok açıdan olumsuz yönde etkilerken, toplumun yararına, mesleğimize ve meslektaşımıza dönük faaliyetlerimizi de sınırlandırmaktaydı.

Ancak hepimizin gayretleri ve yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde bu sıkıntılar bir bir devre dışı kaldı. Odamız çok önemli atılımlara imza attı. Bütün bunlar, mucizevi bir gelişme olarak görülmemelidir. Başarılan ne varsa, olması gerekenlerin kararlılıkla hayata geçirilmesinden ibarettir. Odamızın mevcut potansiyelini harekete geçirmek için bir sihirli değişimin var olduğunu bu süreç içerisinde fark ettik. Bu sihirli değişim, öncelikle örgüte, yani Odamıza güvenmekti.

Çünkü Odamız, uzun yılların getirdiği onurlu duruş, bilgi ve deneyimden oluşan bir birikime sahipti. Yapılan tek şey, bu zenginliğin farkına varmak ve örgütümüzü bu konuya inandırmak oldu.

Oda merkezinden başlayarak, tüm şube ve temsilciliklerimiz harekete geçirilmiş, Odamızda başla-



Üretimde; kurul ve komisyonlarda çoğaldık,

katılımda; toplantılarda ve genel kurullarda çoğaldık, üniversitede; öğrencide, öğretim üyesinde çoğaldık, hak aramada; meydanlarda çoğaldık.

Çoğaldıkça, güçlendik, güçlendikçe kazandık.

Ülkemiz siyasal açıdan oldukça hassas günlerden geçmektedir. Sabrınıza sığınarak, son gelişmelerle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum.

yan değişim ve dönüşüm tüm örgütümüzün ortak hedefi haline getirilmiştir. Odamız kısa zamanda, mesleğimizin toplum nezdindeki ağırlığı ve saygınlığına uyumlu bir konuma gelmiş, bu değişim kendisini ekonomik anlamda da göstermiştir. Bugün açılışını yaptığımız bu bina, işte bu ortak hedefin, güç ve işbirliğinin simgesi olarak görülmelidir.

Odamızla ilgili birkaç önemli noktaya da değinmeden geçemeyeceğim. Odamız, mesleğimizin gelişimine katkı sağlayan ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarının genişletilmesine dönük pek çok yeniliğe imza atmıştır.

İMO, inşaat mühendisliği mesleğinin vizyonunu oluşturacak pek çok ilki hayata geçirmiştir.

Odamız, kamusal yarar ilkesine bağlı olarak, alanıyla ilgili gelişmelere anında müdahale eden bir kurum haline gelmiş, bir referans kurum olmuştur.

Yetkin İnşaat Mühendisliği ve Serbest İnşaat Mühendisliği yönetmelikleri gibi yeniliklerle, meslek uygulamalarında sertifikasyon getirilerek köklü değişiklikler başlatılmıştır. Pek çok sempozyum, kongre ve konferans etkinlikleri ile mühendislik alan ve uygulamalarında tartışma ve fikir oluşturma zeminleri yaratılmıştır. Planlı ve hedefli meslek içi eğitimlerle binlerce meslektaşımızın kesintisiz eğitimi için olanak sağlanmıştır. Başta genç meslektaşlarımız olmak üzere ücret karşılığı çalışan tüm meslektaşlarımızın yok pahasına çalıştırılmasını engellemek amacıyla gerek uygulamada, gerek mevzuatta pek çok yaptırım hayata geçirilmiştir.

Bütün bu sürecin somut, elle tutulur, gözle görülür sonucu ise şunlar oldu:

Ülke gündemi baş döndürücü bir hızla değişmektedir. Daha birkaç gün önce tüm ülke cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenmişken, bugün erken seçimi de içine alan ve neredeyse sistemde köklü değişiklikler hedefleyen bir süreç başlamak üzeredir. Her zaman olduğu gibi Türkiye’de siyasetin oturduğu zeminde karışıklık ve bir karmaşa hakimdir. Ne yazık ki demokrasi, laiklik, cumhuriyet, yurtseverlik, barış gibi vazgeçilmez kavramların içi boşaltılmış, her toplumsal ve siyasal kesim siyasete ve sosyal hayata dair olguları istediği gibi yorumlamaya başlamıştır.

Kimin neyi savunduğu, kimin doğruyu, kimin yanlış temsil ettiği, kimin kimle yan yana geldiği, saf tuttuğu anlaşılmaz bir durum almıştır. Süreç içerisinde yaşananları göz önüne getirirsek temel sorunun, demokrasi konusunda olduğunu kolayca görebiliriz.

Bırakalım iktidar-muhalefet ilişkisini, günlük hayatta



da demokrasi içselleştirilememiş, hayatın her alanında demokrasi değil, tahakküm ilişkileri belirleyici olmuş, siyaset de bu iğreti demokrasiye göre şekillenmiştir. Güçlünün güçsüzü, zenginın yoksulu, çok olanın farklı olanı tahakküm altında tutmaya çalıştığı bir toplumsal düzen ortaya çıkmıştır.

Her şeyin olduğu gibi demokrasinin de kuralları vardır. Kurallara uymamak sistemin demokratik niteliğini ortadan kaldırır. Bugün gelişmiş ve çağdaş demokrasi anlayışının özünde toplumsal uzlaşma yatmaktadır. Ne yazık ki bugün ülkemizdeki işleyiş bundan çok uzaktır ve dolayısıyla da demokrasi olarak adlandırmak mümkün değildir. Demokrasinin az olanı, farklı olanı, farklı yaşayarı, farklı düşüneni koruyan, onlara özgürlük tanıyan özellikleri değil, parlamentere demokrasi” denilen ve seçimde sandığa gitmekle sınırlı tutulan bir işleyiş ön plandadır ve bu, yaşadığımız sorunların asıl kaynağını oluşturmaktadır. Kaç yılda bir yapılan seçimlerde oy vermekle sınırlandırılan, bunun dışında sürecin tamamen dışında tutulan halkın, iktidarın bir unsuru, bir öznesi olması zaten beklenemez.

Günlerdir bir kör dövüşü, bir kayıkçı kavgası yapıyor kamuoyunun önünde ve bütün bunların demokrasi adına yapıldığı iddia ediliyor. Eğer demokrasimiz gelişmiş olsaydı, ortaya çıkan sorunları, toplumun kendi iç dinamikleriyle çözmesi gerekmez miydi? Herkesin yakındığı ama hiç kimsenin değiştirmek için kılını kıpırdadmadığı Anayasa, partiler ve seçim yasaları varlığını korumaya devam eder miydi? “Ben yaptım, oldu” anlayışı her dönem geçerli bir yönetim tarzı haline gelir miydi?

Herhangi bir siyasi iktidarın, seçim sisteminin anti demokratikliğine sığınarak Meclis’te mutlak çoğunluğu ele geçirmesi demokrasi sayılır mıydı? Demokrasi yalnızca, ihtiyacı olanların talebi olur muydu? Biliyorum ki, soruların ardı arkası kesilmeyecek. Genel seçimin yaklaştığı şu günlerde beklenti ve taleplerimizi bir kez daha dile getirerek konuşmamı bitireceğim.

Bizler;

- laikliği, demokrasiyi ve insan haklarını savunan,
- ırkçı ve gerici olmayan,
- yurtseverlik ve anti emperyalizm kavramlarının içini gerçek anlamda dolduran,
- farklılıkları zenginlik gibi gören,
- düşmanlığı değil, kardeşliği tesis eden,
- mağdurla empati kültürünü içselleştiren,
- partiler ve seçim yasasını demokratikleştiren,
- eşitsiz ve adaletsiz ekonomik politikalara fırsat vermeyen,

- sosyal devleti güçlendiren, toplumsal refahı yükselten, sağlık, barınma, eğitim gibi temel ihtiyaçları bir kamu hizmeti gibi değerlendiren,
- kamu çalışanına hak ettiği ücreti veren,
- istihdamı sağlayan, işsizliği ortadan kaldıran,
- ekonomik büyümenin sonuçlarını vatandaşına yansıtan,
- temel yatırımlara ağırlık veren,
- evrensel normları toplumsal hayatın vazgeçilmezi olarak kabul eden

bir Türkiye istiyoruz.

Ve ben inanıyorum ki, böyle bir Türkiye’nin yaratılması yolunda bu bina, bu salonlar pek çok şeye şahit olacak, tüm demokrasi güçlerine ev sahipliği yapacaktır.

Hepimize hayırlı olsun.

